

Gespot: Rudy De Plae



Rudy De Plae is al sinds 1985 vrijwilliger bij Natuurpunt Damme. We leren hem graag beter kennen.

Dag Rudy, vertel eens iets over jezelf.

Zoals je weet, ben ik dus Rudy, ik ben getrouwd met An en wij hebben een dochter Anneleen. Ik heb 44 jaar gewerkt als houtbewerker, ben nu gepensioneerd en ik ben al zeer lang actief bij Natuurpunt.

Dus je kent Natuurpunt en Natuurpunt Damme al lang?

Ik was als kind al met natuur en natuurbescherming bezig. Ik ben een 8-tal jaar leider geweest van de Chiro op Sint-Jozef Brugge en wij gingen met de groep al vogels spotten en deden al beheerwerken in de natuur. Ik was ook lid van de BJN (Belgische Jeugdbond voor Natuur). Ik stond dus eigenlijk van kleins af aan al ten dienste van de natuur. Ik kwam in 1985 in contact met De Wielewaal tijdens een hobbybeurs in het Belfort in Brugge, waar culturele verenigingen zichzelf konden promoten. Met Wielewaal Brugge gingen we in het gebied in Damme werken en zo hielp ik daar het reservaat uitbouwen. Dat heette toen nog de Oude Stadswallen van Damme. Robrecht Pillen vroeg me toen of ik zin had om actief te worden bij Natuurreservaten Damme, en zo geschiedde. Toen de verenigingen de Wielewaal en Natuurreservaten fuseerden, werd dan Natuurpunt geboren.



Je bent een zeer actieve vrijwilliger bij Natuurpunt, wat doe je zoal?

Ik kan het beste ontspannen en genieten door zo veel mogelijk buiten te zijn in de natuur en sinds mijn pensioen gaat dan ook zowat al mijn tijd naar Natuurpunt. Gelukkig kan mijn vrouw An daar goed mee om, ik prijs mezelf gelukkig.



Ik ben conservator, maar help er ook graag met educatief natuurbeheer en soms gids ik ook. Na de aankoop van de hoeve in Damme ging ook veel tijd naar de uitbouw van de hoeve, waar nu kantoor- en vergaderruimtes zijn en we ook een voorlopige cafetaria uitbaten. De schuur en stallen zullen worden ingericht als bezoekerscentrum, ook met hulp van vrijwilligers.

Ik vind het ook heel erg belangrijk om kinderen de natuur te leren kennen. Kinderen herleven in de natuur, dat is mooi om te zien. Als vrijwilliger probeer ik dus ook om de jongere generatie warm te maken om met natuur bezig te zijn. Ook natuurstudie vind ik tof en ik help dan ook met tellingen van watervogels, ganzen, roofvogels ... Ook poelenonderzoek staat nog op het programma

Ben je nog in andere verenigingen actief?

Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij Natuurpunt begeleid ik ook mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij ezelwandelingen, ook in het natuurgebied in Damme. We leggen het gedrag van ezels even uit, we kammen ze en gaan wandelen. Ik schrok ervan wat de ezels kunnen brengen



naar die mensen toe, wat er spontaan los komt in de gesprekken. Het lijkt of ze alles even kunnen vergeten door in de natuur te zijn met de ezels, dan herleven ze, prachtig toch! Met die groep voer ik ook kleine werkjes uit. En daarnaast ben ik ook actief bij Vogelwerkgroep Mergus.

Als ik het vrijwilligerswerk bij Natuurpunt ooit zou beu worden, zou het me misschien interesseren om te werken met kinderen of ouderen in een rusthuis. Ik praat graag met mensen en probeer het leuk te maken. Maar ik ben niet van plan om te veranderen hoor. Ook al is het vrijwilligerswerk niet altijd even gemakkelijk, er komt heel veel bij kijken. Mensen onderschatten dat soms, bv qua papierwerk, materiaalgebruik, vergaderingen... Na zovele jaren bij Natuurpunt ben ik zeker niet van plan dat snel te stoppen. Mijn hart ligt in de Stadswallen van Damme.

Wat doe je nog zoal in je vrije tijd?

Ik ga heel graag op reis. Het lievelingsland van mijn vrouw en mij is Spanje. We houden van Spanje omwille van de cultuur, natuur en de keuken. Spanje is een speciaal land, met een afwisselend klimaat, verschillende biotopen en ook nog eens prachtige steden. In Spanje zit er leven. We houden vooral van het binnenland, hoewel de kuststreek ons ook interesseert. Mijn lievelingsstreek is Extremadura.

Wil je nog iets anders kwijt aan onze vrijwilligers?

Ik wil heel graag ons volledige team van vrijwilligers bedanken. Of de vrijwilligers gidsen, aan natuurstudie doen, beheerwerken uitvoeren, drankjes schenken of vergaderingen bijwonen... dat maakt niet uit. De inzet van alle vrijwilligers is even belangrijk en zonder die vrijwilligers zouden Natuurpunt Damme en de Stadswallen van Damme niet zijn wat ze zijn. Dank je wel, iedereen!

Bedankt voor je jarenlange inzet voor Natuurpunt, Rudy. Ik ben er zeker van dat naast onze leden ook vele andere vrijwilligers zullen komen genieten in het bezoekerscentrum De Pulse.