

Gespot: Erwin Derous



Erwin Derous is al jarenlang actief bij NP Zedelgem.

We leren hem graag beter kennen.

Hey Erwin, vertel ons eens iets over jezelf?

Ik ben Erwin, bijna 63 jaar. Ik ben getrouwd en heb twee dochters en 3 kleinkinderen met wie ik graag naar het kidslab in Beisbroek trek. We proberen onze kleinkinderen de nodige bagage mee te geven over alles wat groeit, leeft en bloeit. Als de kinderen van jongs af vertrouwd zijn met de natuur, blijven ze die interesse behouden in hun latere leven, mag ik hopen. Daarom ben ik blij met de organisatie van de Snuitdagen en het natuurbeheer met scholen, waarbij kinderen de liefde voor natuur wordt meegegeven. Hopelijk zetten ze zich dan later ook in voor die natuur.



Ik heb een tuin vol dieren die er mogen zijn en leven, zelfs de mol mag zich amuseren. Ik heb een bak voor steen- en kerkuilen hangen en een heus insectenhotel. Ik heb grote en kleine gaatjes geboord voor solitaire bijen en een bloemenweide, gemengde haag en houtopslag voor allerlei diertjes. Er zijn ook enkele poeltjes gegraven.

Wanneer en hoe ben je bij Natuurpunt terechtgekomen?

Lang geleden was ik actief bij 'Natuurgidsen Zedelgem', een afdeling van de Werkgroep Natuurgidsen Regio Brugge. Deze werkgroep was actief onder de noemer van het CVN (nu Natuuracademie). Zo werd de plaatselijke afdeling van Natuurreservaten vzw opgericht, wat later Natuurpunt werd. Ik ben altijd actief geweest in Zedelgem en blijf dit verder doen.



Wat was je eerste taak daar?

Ik was vooral natuurgids en genoot dus in eerste instantie van de natuurpracht die ik wou overdragen aan de toeschouwers. Omdat ik zag hoe de natuur verdween, besepte ik steeds meer dat die natuur ook moet beschermd worden. Zo werd ik op vlak van beleid actief rond het behoud van natuur en landschap. Ik heb ondermeer betoogd toen ze Vloethemveld een andere bestemming wilden geven. En ook de inplanting van hoogspanningsmasten in de Moebekevallei was voor mij een doorn in het oog.

Welke taken doe je ondertussen?

Mijn taken zijn gaandeweg gegroeid. Heel leuk aan Natuurpunt is dat je vriendenkring groeit en sinds ik op pensioen ben, heb ik natuurlijk ook meer tijd. Ik zit in allerlei beheercommissies en help soms de woensdagploeg van Natuurpunt Zedelgem. Iedere woensdag worden beheerwerken in een natuurgebied uitgevoerd.

Ik blijf ook verbonden met mijn werk in Beisbroek. Ik gids er nog steeds en geef er advies. Verder delen NP Zedelgem en NP Brugge ervaringen rond heidebeheer. Ik droom van beheer met grote grazers en ben in Nederland geweest om te zien hoe onze noorderburen het natuurbeheer met deze grote grazers aanpakken. In Brugge ben ik met conservator Karim Neiryck actief rond het beheer van grasland met schapen in Beisbroek en Watermolenvijver. En tussendoor doe ik wat inventarisatie van amfibieën en hazelworm. Dicht bij huis ben ik ook actief in Vloethemveld, vooral als gids.



Zijn er taken die je liever zou doen?

Goh, ik weet waar ik goed in ben. Ik ben bijvoorbeeld geen grote schrijver, dus dat laat ik aan andere mensen over. Maar ik zorgde vroeger wel eens voor foto's en op die manier is natuurfotografie een grote passie geworden.

Ik zie inderdaad vaak prachtige foto's van jou.

Ja, ik ben dagelijks met fotografie bezig. Op die manier kan ik ook geregeld iets aanleveren voor oa De Spille. Het doet me deugd om die verwondering over de pracht van de natuur naar andere mensen over te brengen. Ik geloof dat ik zo ook kan aantonen dat het belangrijk is om de natuur te beschermen. Dat voel je ook bij de film 'Onze Natuur'. Als je het mooi in beeld brengt, begrijpen mensen dat we hier ook mooie natuur hebben en we heus niet naar Afrika hoeven te gaan om mooie natuur te zien.



Ik ben ook actief in fotowerkgroepen die door Natuurpunt worden ondersteund. Op mijn vroegere werk in Beisbroek was ik een beetje de fotograaf van dienst geworden. Ik zorgde voor een beeldenbestand van de gebieden en lokale natuuractiviteiten. Voor Natuurpunt Zedelgem heb ik een map met foto's per natuurgebied, waar gemakkelijk uit geplukt kan worden. Het is belangrijk dat deze beelden gebruikt worden, ik deel ze graag.

Reis je graag?

Ik ben geen grote reiziger, ik voel niet de nood om vaak weg te zijn. Ik ben een soort standvogel die graag in en om België blijft pleisteren. Zo ga ik wel met Natuurpuntvrienden op uitstap naar Zeeland, Lac du Der of iets verder naar de Brenne. We zijn al eens op natuurexploratie geweest in Bulgarije en vertrekken binnenkort naar Roemenië. Maar verder trekken naar Afrika of andere verdere oorden, dat spreekt mij niet meteen aan.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?

Je moet altijd dromen hebben, anders is het leven saai.