

Gespot: Stijn Borny



*Stijn is vrijwilliger bij NP De Haan.
We stellen hem graag aan je voor!*

Hallo Stijn, vertel ons eens iets over jezelf?

Ik ben Stijn, 34 jaar en verloofd met Sara. Samen wonen we op het erf van mijn grootvader, met kippen, duiven, een zwerfkat en een konijntje 'Gustaaf' genaamd. Op het erf hebben we ook 150 m² grote moestuin.

Wanneer en hoe ben je bij Natuurpunt terechtgekomen?

Als kind vertoefde ik veel op de boerderij van mijn grootvader en hielp ik de broer van mijn grootvader met de strandvisserij. Dat ging over het leggen/ ophalen van kartelnetten, platte netten en ledigen van de vis. In het najaar gingen we dan garnalkruien. Op die manier werd de interesse in natuur bij mij gewekt.





In 2007 kreeg ik interesse in vogels, waarbij ik mij een vogelgids en een verrekijker aanschafte. In 2008 ben ik lid geworden van Natuurpunt op de boekenbeurs van Antwerpen. Natuurpunt De Haan kende ik nog niet.

Wat doe je allemaal bij Natuurpunt?

Johnny Nica belde mij in 2009 op om te vragen of ik voor Natuurpunt De Haan wou zetelen in de Jeugdraad. Ik heb toen ja gezegd en zo ben ik in het bestuur gekomen.

Sinds 2012 ben ik samen met Hilde en Isabelle conservator geworden van het Natuurreservaat de Kijkuit. In 2020 ben ik overgebleven als conservator. De taken die ik vooral doe, zijn be-

heer, verzoeken indienen en opvolgen in functie van het opgemaakte beheerplan. Samen met een enthousiast beheerteam en vrijwilligers organiseren we beheerwerknamiddagen. We doen ook inventarisaties van fauna en flora binnen het reservaat. Ik geef ook een viertal gidsbeurten in de Kijkuit per jaar.

Ben je in andere verenigingen actief?

Ik zit met een heel actieve grootvader, die dien ik wat in de gaten te houden. Ondanks zijn 92 jarige leeftijd slaagt hij er toch in om soms fysiek zwaar werk te verrichten.

Verder ben ik ook gebeten door lange-afstandfietstochten. Meestal fiets ik mee met randonneurs.be, dat zijn afstanden tussen 200 en 1000 km met een bepaalde tijdslimiet. Zonder hulp van buitenaf ben je zelf verantwoordelijk bij fietspech, maaltijden en overnachting. Soms is de start in de avond en fiets je de hele nacht door of heel vroeg in de ochtend. Het is iets avontuurlijks, je doorkruist vele landschappen op verschillende tijdstippen van de dag in alle weersomstandigheden. Onderweg geniet ik ook van de fauna en flora. In 2023 kwalificeerde en nam ik deel aan Parijs-Brest-Parijs, een vierjaarlijks evenement, de heilige graal onder de randonneurs en tevens de oudste koers ter wereld. Maar liefst 6800 randonneurs uit 71 landen stonden aan de start. Met 1225 km in max. 90 uur af te leggen, was het een zeer pittige en uitputtende rit. De aanmoedigingen van de lokale bevolking langs de weg en versiering in de dorpen waren gewoonweg fenomenaal en gaven de koers een ware Tour de France sfeer. Uiteraard stond ik

binnen de tijd terug aan de finish, waar ik als held werd onthaald door de toeschouwers.

Wat is je favoriete reisbestemming of manier van reizen?

Zelf ben ik al 2 keer afgereisd naar Noord-Amerika. De weidse landschappen en de desolaatheid, samen met de fauna en flora, heeft voor mij iets magisch. De nationale parken zijn daar om U tegen te zeggen. Noord-Amerika blijft dus mijn favoriete reisbestemming.

Meestal steek ik zelf mijn reizen in elkaar. Dat is dan vaak een roadtrip met een mix van natuur, vogels, citytrip en fietsen.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?

Ik wil graag nog eens ons beheerteam en vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het natuureservaat de Kijkuit en binnen onze afdeling.

