

Gespot: Ruben Saey



Ruben Saey is al jarenlang actief bij NP Beernem.

We leren hem graag beter kennen.

Hey Ruben, vertel ons eens iets over jezelf?

Mijn naam is Ruben Saey en ik ben ondertussen 34 jaar samen met mijn jeugd-vriendin waarvan eind dit jaar 13 jaar getrouwd. Wij hebben geen kinderen, maar wel verschillende huisdieren. Zo hebben wij dwerggeiten, enkele katten en op regelde tijdstippen ook kippen.



Wanneer en hoe ben je bij Natuurpunt terechtgekomen?

Ik ken Natuurpunt al van bij hun ontstaan. Ik was vroeger als kleine jongen ook lid van de WWF Pandaclub. Ik ben geboren en getogen in Sint-Joris-Ten-Distel (Beernem) en heb altijd in de buurt van het kanaal gewoond. Toen dat kanaal door de evolutie van de scheepvaart te klein en te bochtig werd, werden die bochten recht getrokken door een nieuw stuk kanaal tussen Beernem en St-Joris. Hierdoor werden mijn ouders onteigend en moesten ze uitwijken naar een nieuwbouwtuinwijk, weliswaar ook op wandelafstand van het "oude kanaal". Deze oude afgesloten kanaalarm kennen we nu dus als De Miseriebocht, één van de reservaten die Natuurpunt Beernem in beheer heeft. Het is dan ook in de Miseriebocht dat ik het meest actief ben. Als kind was het mijn speeltuin, leerde ik er zwemmen... Ik heb er trouwens ook mijn vrouw leren kennen. Op die manier draag ik dit gebied een heel bijzonder hart toe en ben ik ook wel blij dat ik hier nog altijd terecht kan al is het nu meer om te inventariseren en te wandelen.



Wat doe je allemaal bij Natuurpunt?

In 2016 behaalde ik mijn attest van Natuurgids en onder die hoedanigheid geef ik dan ook enkele keren per jaar een geleide wandeling in de Miseriebocht.

Ik ben ook lid van Vogelwerkgroep Mergus, waarvoor ik ook allerhande tellingen doe, zoals de winterse watervogeltellingen, stootvogeltelling, slaappleats voor aalscholvers. Uiteraard inventariseer ook

op vrij regelmatige basis de broedvogels in de Miseriebocht. Aan de hand van die inventarisaties kan ik ook advies geven aan de beheerploeg, zodat verstoring zo klein mogelijk gehouden wordt en het beheer kan aangepast worden aan de noden en behoeften van de bewoners van de Miseriebocht.

Ik ben ondertussen ook al zo'n 10 jaar Vogelconsulent voor Natuurpunt. Dit begon zo'n 10 jaar geleden toen Gerald Driessens een oproep lanceerde om te helpen bij het beantwoorden van de vele mails die tijdens het "Grote Vogeltelweekend" binnen kwamen. Aanvankelijk beperkte dit zich tot het telweekend en een korte periode erna, ondertussen hebben de mensen de weg naar de Vogelconsulenten gevonden en krijgen we het hele jaar door mails over de meest uiteenlopende aspecten van de vogelwereld. Van voeding over huisvesting. Van bescherming tot het aanleggen of inrichten van de tuin ... Kortom, zolang het over in het wild levende vogels in België gaat, zijn alle vragen welkom. Op die manier beantwoord ik zo gemiddeld tussen de 400 en 500 mails per jaar. Dit doe ik na 10 jaar nog steeds met evenveel enthousiasme. Ik lees dan ook vooral boeken over vogels, dit ook om mijn taak als Vogelconsulent ook zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Zowel monografieën als boeken over gedrag of ecologie genieten mijn voorkeur. Op die manier leer ik ook nog elke dag bij.

Ik ben ook lid van Vogelbescherming Vlaanderen en de daaraan gekoppelde Kerkuilenwerkgroep. Indien nodig help ik een handje met het ringen van kerkuilen hier in de directe omgeving. Eind april was er nog een opleiding voor het behalen van een vergunning voor het controleren van nestkasten van kerkuilen.

Heb je nog andere hobby's?

Zoals je leest, gaat veel van mijn vrije tijd naar Natuur. De tijd die me nog rest gaat dan naar mijn andere grote passie en dat is muziek. Samen met mijn vrouw

ga ik dan ook regelmatig naar optredens in binnen- en buitenland. New-Wave en Gothic genieten onze voorkeur, voor velen niet zo alledaags, maar ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het duistere kantje van het leven. De manier waarop sommige bands de donkere kant van het leven toch op een melodieuze romantische manier kunnen brengen, spreekt me echt aan. Ik weet dat het een huizenhoog cliché is dat dat muziek is voor pessimisten en depressievelingen. Geloof me gerust, niets is minder waar.

Reis je graag?

In 2019 en 2022 zijn we naar Israël geweest om er de voorjaarsstrek van de roofvogels en andere vogels te volgen dat was telkens een hele beleving, ik ben gefascineerd door de vogeltrek en wou dit ook eens op één van de hotspots meemaken. Zo kwamen we via Starling reizen in Eilat terecht. De eerste keer was ons zo goed bevallen dat we er terug wilden. Corona stak daar toen twee jaar een stokje tussen, zodat we pas in 2022 terug konden gaan. De tweede keer viel het weer echter tegen. Het was er voor de tijd van het jaar heel koud en ook de wind zat verkeerd, van vogeltrek was er niet echt veel te zien. Ondanks alles was het toch een boeiende reis. We genoten van de fantastische omgeving van de bergen tot de woestijnen, elk met hun specifieke schoonheden en bewoners. Momenteel ligt het reizen een beetje stil, maar het is zeker de bedoeling om er nog terug te gaan.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?

Wie me kent, weet dat ik best vrolijk in het leven sta en een vrij groot relativeringsvermogen heb. Misschien sta ik niet genoeg stil bij de grote vraagstukken van het leven, maar ik leef van dag tot dag en probeer er telkens opnieuw weer het best uit te halen. Zoals bij iedereen gaat dat met vallen en opstaan, maar ik vind het opstaan veel belangrijker dan het vallen.