

Gespot: John Van Gompe1



*John is vrijwilliger bij NP Blankenberge.
We leren hem graag beter kennen.*

Hallo John, vertel ons eens iets over jezelf?

Ik ben John. Ik woon samen met mijn partner Veerle Cools, samen hebben wij 4 kinderen en 3 kleinkinderen.

Hoe heb je Natuurpunt leren kennen?

Ik ken Natuurpunt al lang, van toen het nog Natuurreservaten was (jaren 1970). ik was er ooit ondervoorzitter van.

Bij welke afdeling ben je vrijwilliger?

De kern van afdeling Blankenberge werd gevormd door enkele vroegere jeugdbonders uit de BJN, de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie. Oorspronkelijk waren die actief als beheerwerkgroep van het natuurreservaat De Fonteintjes (vanaf 1978), later werd dat afdeling Blankenberge en vanaf 1989 werd ook het natuurreservaat Uitkerkse Polder opgericht.

Vanaf 1978 was ik conservator van De Fonteintjes, vanaf medio de jaren '80 was ik voorzitter van toen opgerichte Duinenwerkgroep, de voorloper van de Kustwerkgroep. Ons grootste succes was toen het Duinendecreet. Tot op vandaag ben ik aankoper voor de Uitkerkse Polder en samen met Dirk Content en Franky Beidts ben ik ook conservator.





Ben je nog in andere verenigingen actief?

Ik ben ook lid van Natagora en deeltijds actief in de regio "Entre Sambre et Meuse".

Wat doe je zoal in je vrije tijd?

Naast tuinieren, vooral tekenen en schilderen en ook al eens een boek schrijven. Ook lezen, vooral boeken over filosofie en momenteel ook Russische auteurs als Dostojewski, Tolstoi, Kalniete, Trojanow... geen recente maar toch boeiende literatuur met veelal prachtige beschrijvingen van landschappen, natuur en menselijke karakters. Ook Spaanse en Zuid-Amerikaanse literatuur hebben mijn voorkeur.

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?

"De vijand van mijn vader" van Almudena Grandes, een van grootste schrijvers van Spanje.

Kun je ons een boek aanraden?

Dat is moeilijk, omdat er zoveel verschillende literatuur bestaat en iedereen zijn eigen voorkeur heeft voor zowel inhoud als stijl.

Wat is je favoriete reisbestemming of manier van reizen?

Ik heb vroeger veel gereisd, samen met enkele vrienden o.m. trektochten in Afrika, Azië en midden-Amerika. Ik werd ooit geadopteerd door een papoeastam in Nieuw-Guinea. Voor Veerle was reizen haar beroep, als airhostes van Sabena. De laatste jaren maken wij principieel geen grote reizen meer omwille van de klimaatsverandering.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?

Ik citeer een standpunt van een Nederlands psycholoog: veel mensen worden depressief van de huidige problemen waarmee we allen geconfronteerd worden: de klimaatsverandering met bosbranden en overstromingen, de oorlogen in Oekraïne en Gaza, hongersnoden en volksverhuizingen. De beste remedie volgens die psycholoog: aansluiten bij een groep mensen die zich inzet voor een positief doel en je daar op focussen, want dat geeft je positieve energie. Als vrijwilliger werken bij Natuurpunt is daar een prachtig voorbeeld van.