

Gespot: Serge Allein



Serge is vrijwilliger bij NP Middenkust. We leren hem graag beter kennen.

Hallo Serge, vertel ons eens iets over jezelf?

Ik ben Serge Allein, net 60 geworden en al meer dan dertig jaar getrouwd met Benie. Wij wonen in Bredene, dichtbij het mooie strand en duin ; ik geef er les aan het eerste leerjaar. Ik heb 2 zonen, Jolan (32) en Lars (30) en een hondje Zappa (genaamd naar Frank Zappa).

Hoe heb je Natuurpunt leren kennen, bij welke afdeling ben je actief?

Van jongs af keek ik naar de vogels in en om Oostende : het Krekengebied en de vogeltrek op zee en over de duinen. Eerst deed ik mee aan allerlei tellingen (watervogels, steltlopers, enz) bij de Vogelwerkgroep (van de Wielewaal) later startte ik in het bestuur voor de afdeling van Natuurreservaten en nu al een 20-tal jaar Natuurpunt.

Ik ben er dus al bij van in het begin: in 1993 richtten we de afdeling Middenkust van toen nog Natuurreservaten vzw op (met Paul, Johan en Dirk). We beheerden toen 13ha in 2 reservaten: de Paelsteenpanne en de Schuddebeurze, ondertussen uitgegroeid tot meer dan 400 ha in 7 reservaten.

Je had dus altijd al interesse in de natuur?

Kijken naar en leren over de natuur deed me beseffen dat ik me moest inzetten voor de bescherming ervan : 'alles van waarde is weerloos'.

Wat was je eerste taak in de afdeling?

Al sinds de start ben ik penningmeester, later werd ik ook verantwoordelijke voor



de uitstappenkalender, website, communicatie en nu maak ik ook de verslagen.

Samen met Edwin ben ik conservator van de Paelsteenpanne, een heel mooi duinreservaat met enkele grote duinvalleitjes.

De voorbije 10 jaar werken we samen met andere natuurverenigingen om een groepje Natuurjongeren te 'besmetten met het natuurvirus'. Nu en dan begeleid ik excursies en ik geef ook les tijdens de Vogelcursus.



Wat doe je zoal in je vrije tijd?

Al mijn vrije tijd besteed ik in en voor de natuur.

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?

De Kanoet van Rob Buiten, met recentste wetenschapsnieuws, toch heerlijk leesbaar en mooie foto's.

Kun je ons een boek aanraden?

Vol van natuur, door Kris Struyf.

Wat is je favoriete reisbestemming of manier van reizen?

Er is dichtbij, in België, Nederland en Frankrijk, nog heel wat moois te ontdekken, bv de natuurgebiedjes van Natuurpunt of Natagora. We hoeven dus niet altijd ver weg te gaan.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?

Fijn dat we met zoveel natuurpuntvrijwilligers zijn, welke invulling je vrijwilligerswerk ook is. Ben je nog niet actief in een gebied zelf? Probeer dat eens, van werken in een natuurgebied krijg je heel veel terug!