

Gespot: Boudewijn De Graeve



Boudewijn is vrijwilliger bij NP Jabbeke. We leren hem graag beter kennen.

Hallo Boudewijn, vertel ons eens iets over jezelf?

Ik ben Boudewijn De Graeve, 81 jaar, 56 jaar samen met Rita, vader van Heleen, Annelies en Els en grootvader van Jana, Ewout, Sietse, Maud en Victor. Tegenwoordig hebben we geen huisdieren meer. Toen de kinderen klein waren, hadden we poezen. Bij het reizen bracht het verzorgen ervan te veel problemen met zich mee.

Ken je Natuurpunt of jouw afdeling al lang?

Ja, vanaf de start in 2001. Zelfs veel vroeger. Ik was al van mijn 25ste lid van de BNVR, de Belgische Natuur- en Vogelreservaten, waaruit later Natuurpunt is ontstaan. Als leraar Biologie vond ik dat het niet bij woorden mocht blijven. Zo vormden we met een 10-tal een nieuw werkgroepje 'de bloeyende bieze' (zwanenbloem) in Jabbeke die zich wilde inzetten voor natuur en milieu. We ijverden om de Hoge Dijken (Roksempuut) als natuurgebied te erkennen, wat dan ook gelukt is. Ook hebben wij ons hard verzet tegen een nieuwe autoweg die door de Meetkerkse Moeren, de Kwetshage en Vloethemveld zou lopen. De beruchte spookbruggen lagen er al in Varsenare. Ook dat is gelukt. In de plaats van een autoweg is er nu een prachtig moerasgebied langs de Kwetshage als compensatiegebied voor de Zeebrugse havenuitbreiding. Met onze werkgroep sloten we in 2002 aan bij Natuurpunt.

Wat was je eerste taak?

Ik ben eerst voorzitter geweest van de nieuwe afdeling Natuurpunt Jabbeke. Nadien heb ik zowat alle jobs gedaan: natuurgids, minaraad, boswerker (Zilvervos) in het Maskobos en Sint-Andriesveld, conservator, fotograaf, soep maken voor de Zilvervossen. Rita bakte taarten voor de feesten... Penningmeester ben ik nooit geweest, daar heb ik geen verstand van.



Met ouder worden zijn vele taken onmogelijk geworden en overgenomen door jongeren. Ook het werken in het bos als Zilvervos lukt niet meer. Dat vind ik jammer, ik was graag bij die fantastische vrijwilligers.

Nu draag ik nog het tijdschrift De Spille rond en werk ik mee aan de actie tegen de zwerfvuilactie van Natuurpunt door alle 'verloren voorwerpen' in enkele straten geregeld op te rapen.

Ben je nog in andere verenigingen actief?

Ik ben nog vrijwilliger bij het centrum voor autisme. Ik ga regelmatig op stap met een persoon met zwaar autisme die sterk geïnteresseerd is in natuur.

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?

Boslof van Dieter Coppens, dat is een boeiend boek vol waarnemingen en interessante weetjes over zijn bos: Het Zoerselbos. Toepasbaar op elk bos. Dieter is niet alleen een schitterende begeleider in 'Down the road', maar ook een uitstekend natuurgids.

Kun je ons een boek aanraden?

Dat zou dan "Vloethemveld – Verborgene parel" zijn van stichting kunstboek. Dit is een gedetailleerd werk over dit enig natuurgebied in onze regio. Alle aspecten komen er aan bod. Een aanrader.

Wat doe je zoal in je vrije tijd?

Met mijn vrouw ga ik zowat elke dag op stap in de natuur rond Brugge. In de lente genieten we van de vogelzang, in de zomer van de bloemen, in de herfst van de zwammen en in de winter van het landschap en de wintergasten.

Ieder seizoen opnieuw herontdekken en verwonderd zijn over de vele soorten.



Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Wij hebben lang door West-Europa getrokken met de caravan. Enkele dagen op één plaats, er de natuur en cultuur opsnuiven en dan verder naar een nieuwe bestemming.

Nu huren we een huisje dicht bij grote natuurgebieden. De uitgestrekte heide- en veengebieden in Nederland zijn onze favoriete bestemmingen. Het hoeft niet ver te zijn om ons te boeien. Wandelen in de natuur is onze gezamenlijke hobby.

Wil je nog iets kwijt aan je collega-vrijwilligers?

Inzet voor meer en betere natuur is goed voor jezelf en voor de volgende generaties. Je voelt je nuttig, je voelt je verbonden met gelijkgezinden. Een vriendengroep. Natuurpunt is een democratische groep waarin iedereen inspraak heeft en veel overleg is. En het levert wel degelijk op. Als ik terugblik wat er in die vele jaren bereikt is, dan ben ik erg tevreden. Maar de uitdagingen blijven.

Gelukkig staat de volgende generatie klaar.

Heel erg bedankt voor je jarenlange inzet, Boudewijn! Blij dat je bij Natuurpunt bent. We wensen je nog even plezier met je engagement, maar ook met je vele wandelingen met Rita!